

Hvis det skal lykkes, skal vi igen og igen tale om det centrale, give plads til dybden og aldrig glemme bredden i det frigørende evangelium, vi møder i Guds ord, Bibelen.

Ledertræning

I takt med at vi vokser som menighed og som disciple, ser vi et større behov for ledere, som påtager sig et ansvar for at lede andre. Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet på disciplintræning.

Fællesskaber

At høre til i et fællesskab er vigtigt for ethvert menneske. Vi er alle en del af forskellige fællesskaber. I Aalborg Frimenighed vil vi være bevidste om vores fællesskaber. Og vi vil altid have det perspektiv med, at vi ønsker at se nye komme til tro på Jesus Kristus. Vi ser vores fællesskaber i to hovedkategorier.

- De mindre og mere uformelle fællesskaber, hvor der er plads til at mødes og dele liv og tro.
- Events, som er programsat og gentages med fast rytme.

Hverdagsnær undervisning og forkyndelse

Vi ønsker at se mennesker komme til tro på Jesus og fortsat vokse i troen. Derfor vil vi arbejde med vores forkyndelse. Det betyder, at vi ønsker at udvikle den måde, vi underviser og forkynnder. Samtidig med at vi fastholder det centrale i indholdet.

Vi ønsker at oplære mennesker i det sande og frigørende evangelium, vi møder i Bibelen (jf. punktet om kristen oplæring). Med hensyn til form og formidling har vi opsat fire retningslinjer for undervisning og forkyndelse.

Tekstnær undervisning

Vi ønsker at være tro i mod teksten og se den i sin kontekst, så det er tekstens budskab, der kommer frem. Vi ønsker at prædike hele Bibelen i dens mangfoldighed. Vi ønsker at gøre det, som står, og tage løfterne og udfordringerne alvorligt fra et nytestamentligt perspektiv.

Livsnær undervisning

Vi ønsker, at ordet skal tale ind i vores dagligdag og hverdagsliv. Vi ønsker hjælp til at kunne applicere budskabet "mandag morgen".

Vi ønsker at undgå indforståethed

Vi ønsker at tale et sprog, som kan forstås af dem, som kommer hver gang, og dem som er med for første gang.

Billeder/lignelser/personligt vidnesbyrd

Vi vil bruge billeder/lignelser og/eller personlige vidnesbyrd som middel for at tydeliggøre budskabet.



AALBORG
FRIMENIGHED

Vision

Mission

DNA

Indsatsområder

Vores Vision

#Hele hjerter

Når menneskers hjerter bliver forenet med Guds hjerte, bliver deres hjerter *hele*. De finder en fred, som de ikke har kendt før. De er kommet hjem, hvor de altid har hørt til.

Som mennesker, hvis hjerter er blevet *helet*, kalder Jesus os til at følge ham efter af *hele* vores hjerte og at elske Gud af *hele* vores hjerte.

Som Jesu disciple sendes vi ud for at *hele* andre menneskers hjerter. Dem vi møder i vores hverdag, i kirken om søndagen eller på anden vis.

Vores Mission

#At hjælpe mennesker til at blive og være helhjertede efterfølgere af Jesus Kristus

I evangeliet om Jesus hører vi om, at Gud først kom til os, så vi kan komme til ham og blive forenet med ham. Jesus er Bibelens hovedperson. Han kom for at kalde mennesker ud af mørket og ind i lyset. Hans død og opstandelse er grundlaget for frelsen, fællesskabet med Gud og det evige liv. Bibelen er Guds ord og autoritet for enhver kristens tro og levevis.

I Kristus er vi blevet nye skabninger. Derfor skal vi vokse i erkendelse af alt, vi har i ham, så vi forvandles til at ligne ham. Derfor mødes vi for at dele Bibelens ord, synge og bede til Gud og deltage i Herrens måltid. Helligånden bor i hver enkelt kristen og former vores karakter. Og han udruster til tjeneste både i og udenfor menigheden, så kirken vokser og Jesus får ære.

Vi er skabt unikke til at leve i mangfoldig enhed, og vi vil glædes over hinandens forskelligheder i vished om, at vi skal tjene hinanden og fællesskabet i kærlighed. Guds menighed er kaldet til, i ord og handling, at følge efter Jesus og gøre alle mennesker til hans disciple.

DNA

Vores DNA har direkte udspring i vores tro på Jesus Kristus og vores Vision og Mission. Vores DNA fortæller, hvad der er fremtrædende kendetegn og værdier i Aalborg Frimenighed. Det er et pejlemærke, når vi tager beslutninger, og hjælper os med at prioritere, hvad der er vigtigt, så vi når vores mål.

Nedenfor giver vi en kort forklaring til vores DNA. Til hvert DNA er der knyttet et bibelcitater samt et par ord fra Jesu missionsbefaling (Matt 28,18-20), som også med rette kaldes *discipelfebalingen*.*)

Discipelskab

Jesus siger: 'Følg mig!'. Vi lærer af Jesus - af hans ord og måde at leve på. Det sker ved at være sammen med andre, der er hans disciple og efterfølgere. 'gør ... til mine disciple ... idet I lærer dem'

Tro

Jesus siger: 'Tro på mig!'. Vi har tillid til Jesus Kristus og bekender og tilbeder ham som vores Frelser og Herre. Af nåde er vi frelst ved tro. Vi er blevet genfødt ved Ånden, og har fået en ny identitet i Kristus. 'idet I døber dem'

Vækst

Jesus siger: 'Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt'. Vi kommer til at ligne Jesus mere og mere - ved at vi vokser i forståelsen af den betydning, det har for os, hvad han har sagt og gjort, - og ved at vi styrkes i vores personlige relation til ham. 'idet I lærer dem at holde alt'

Omsorg

Jesus siger: 'Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden'. Vi giver den ufortjente kærlighed, Gud har mødt os med, videre til andre gennem konkrete ord og handlinger. 'Og se, jeg er med jer alle dage'

Frihed

Jesus siger: 'Hvis jeg får gjort jer frie, skal I være virkelig frie'. Der er plads til at være den, man er. Vores forskellighed opfatter vi som en styrke og en rigdom. 'mine disciple'

Missional

Jesus siger: 'Jeres lys skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene'. Vi har ikke nok i os selv, men elsker vores medmennesker, er sammen med dem og deler evangeliet med dem. 'gør alle'

*) Andre bibelord: Luk 6,40; Joh 3,16; Ef 2,8; 2 Kor 5,17; Ef 4,15; Joh 15,4-5; Joh 13,35; Joh 8,31-36; Rom 8,1-2; Rom 12,4; 1 Kor 4,3-4; Matt 5,16.

Indsatsområder 2015 - 2020

Kristen oplæring og ledertræning

Vi ønsker at se mennesker komme til tro på Jesus Kristus, derfor er der brug for, at vi dels er klar til at oplære nye i troen, og at der er erfarne disciple, som kan lede nye disciple.

Kristen oplæring

Vi ønsker, at alle i Aalborg Frimenighed skal kende, elske og tjene Jesus.